

Soms zie ik ze met streepjes,  
in rood, geel, blauw en groen.  
Soms zie ik er maar een paar,  
soms wel bijna een .

Soms zijn ze een poppetje,  
een beest, mens of figuur.  
Soms zie je ze de hele dag niet,  
soms wel elk uur.

Het leukste vind ik,  
als ze in de lucht te vinden zijn.  
Want ze zijn echt enorm groot,  
maar lijken dan ineens heel klein.

Als ik heel goed kijk,  
dan gaan ze naar de zon.  
Dan zie je daar in de verte,  
nog een stipje van de .

copyright: Sharlina Poelstra, 2019.

Ik zag in de **//////** een fiets.  
Met een mooie rode bel.  
De wolken wilden er voorbij,  
maar de fiets was veel te snel.

Op de grond zag ik een helikopter.  
Met **//////**, super klein.  
Hij reed rustig over de weg,  
langs de winkels en over het plein.

In het water zag ik een trein.  
Die leek bijna te zweven.  
Er waren geen golven in het water.  
De treinwagonnetjes dreven.

Je denkt vast dat ik lieg,  
en dat ik het niet echt heb gezien.  
Vliegende fietsen, varende treinen,  
fantasie? Misschien.

copyright: Sharlina Poelstra, 2019.